

Remigiuserk

De aankoop van de grond

Voor de bouw van een nieuwe kerk moest grond verworven worden. Het huis, de stal en het erf van buurman B.A. Romeijn werd daarom aangekocht. Dit huis, herberg 'Het Trapke', was gelegen ten oosten van de pastorie. Het schuurtje achter de boerderij werd voor afbraak verkocht. Waarschijnlijk mocht Romeijn er nog een tijdje blijven wonen, maar op 12 december 1893 werd hem per deurwaarder de huur opgezegd. Het land werd opnieuw afgepaald; er werden sloten gedempt en een heg geplant. De vroegere boomgaard van Romeijn veranderde in een zwarte bessentuin en uiteindelijk werd ook zijn vroegere huis gesloopt en de materialen hiervan verkocht. Ook had de kerk in 1893 van B.A. Romeijn aangekocht het recht van beplanting op de gemeentepas vóór zijn huis met alle daarop staande bomen en knotten groot 9 are en 90 ca. De afbraak van de -oude kerk werd onderhands



Herberg 'Het Trapke'

aanbesteed en als uitvoerder hiervan werd aanbevolen een zekere H. de la Reij uit Kessel (Limburg), die hier ervaring mee had.

De eerste steenlegging

Norbertijn Evermodus Hubertus van den Berg werd benoemd tot pastoor van Lithoijen op 3 februari 1892. Hij was bouwpastoor van de neogo-



Nieuwe Remigiuserk 1901



Interieur Remigiuserk 1901

tische Remigiuserk. Architect was de heer C. Franssen te Roermond. Op 3 mei 1900 vond de eerste steenlegging plaats. Het gehele terrein en de gemeente waren versierd en overall hing de vlag uit. Op dezelfde dag zou namelijk ook de nieuw benoemde burgermeester G. van Heeswijk feestelijk worden ingehaald.

De glas-in-loodramen

De glas-in-loodramen (1902) en geschilderde grisailleramen werden geleverd door de fa. Nicolas uit Roermond. De gebrandschilderde ramen stellen voor:

1. Simon Stock, zesde generaal der Karmelieten ontvangt het scapulier van O.L.Vrouw (1251, Engeland). De H. Alphonsus de Liguori (grondlegger van de Redemptoristencongregatie) en Thomas van Aquino (Dominicaan, groot theoloog)
2. H. Norbertus (1080-1134), monstrans in de hand, omgeven door heiligen (o.a. H. Clara, zuster van de H. Franciscus en ordestichteres) met aan zijn voet Tanchelm, een 'ketter', die Norbertus te Antwerpen met succes had bestreden. Met name ging het over verschillende opvattingen over de H. Eucharistie. Verder twee martelaren van Gorkum van de orde der Norbertijnen: H. Adrianus en H. Jacobus).
3. Verschijning van Jezus, H. Hart aan Margaretha Maria Alacoque (1647-1690). De H. Franciscus van Sales (groot missionaris) en de H. Bernardus van Clairveaux, abt.

De nieuwe banken werden gemaakt door G. Mestrom uit Venlo en de tegels uit de oude kerk werden gebruikt voor zover ze nog goed waren.

Op 3 mei 1900
wordt de eerste
steen gelegd.

