



H. Remigius Lithoijen

KERKBALANS 2014:

Beste parochiaan van Lithoijen,

Gedurende het afgelopen jaar hebben we samen enkele hoogtepunten in onze geloofsgemeenschap mogen vieren. Voor de een was dat meer dan voor de ander, maar op de hoogtepunten voelen we ons toch betrokken bij wat er gebeurt: de doop van een kind of kleinkind, de eerste communie van de kinderen van groep 4, het ontvangen van het sacrament van het vormsel van groep 8, de huwelijksluiting en inzegening van enkele mensen uit de gemeenschap ook al wonen ze niet binnen de gemeenschap, de uitvaart van dierbaren die ons zijn overleden ... Allemaal gelegenheden om samen te komen in geloof dat wij leven ontvangen en moeten terug geven aan Hem van wie we leven ontvangen.

Dit leven worden we gevraagd te leven zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd en dat komt er op neer dat wij met elkaar omgaan in respect, met mededogen, in medeleven met wat er met de ander gebeurt. Hoe kunnen we dat beter doen dan samen op te trekken in een menselijke verhouding en verbondenheid die gebaseerd is op het diepste wat mensen bindt nl. de liefde? De liefde vraagt ons immers te allen tijde en ook onder moeilijke omstandigheden stand te houden, overeind te blijven en verder te gaan op de weg door het leven, in de wetenschap dat God ons ondersteunt en ons begeleidt op deze weg, ook al 'voelen' we dat niet en denken we vaak dat we het zelf en alleen wel aankunnen.

We moeten onszelf wel voeden op deze weg. Waarmee voeden we onszelf en ontvangen we kracht en moed om verder te gaan, niet alleen soms, maar elke dag weer?

Binnen onze gelovige kerk-gemeenschap kunnen we voeding vinden, maar we worden dan wel gevraagd om deze gemeenschap te voeden en te onderhouden. Daarom is er ieder jaar deze actie KERKBALANS om wat nodig is in het komende jaar ook te kunnen waar maken en de gemeenschap te laten functioneren. Zoals thuis zijn ook hier kosten verbonden aan het samenkomen. Wilt u meewerken om wat u verlangt te kunnen vinden en er gelukkig mee te worden?

Wij zijn u dankbaar voor uw bijdrage van verleden jaar en hopen dat u dit jaar weer bij wilt dragen. Als u een periodieke bijdrage wilt doen kan dat natuurlijk ook.

Met dank en alle goede wensen voor dit nieuwe jaar 2014.
Jan van Luijk wnd. Pastoor

En namens het bestuur van de parochie H. Remigius

Wilt u svp uw bijdrage en uw rekening nummer duidelijk op het formulier vermelden.

Aangezien de parochie geregistreerd staat als een ANBI onder het RK kerkgenootschap mag u de bijdrage opgeven voor belastingaftrek.